

Berlintur 2015

-Vi tog flyet til Berlin d. 22. marts 2015.



Vi ankom sent om aftenen til vores hotel, Novum Hotel Aldea. Herefter gik vi trøtte i seng.

d. 23. : Efter en god morgenmad, blev vi mødt af vores danske guide Anders, som tog os rundt i Berlin. Stederne vi besøgte var Potsdamer Platz, Sony Center, Det Jødiske Mindesmærke, Brandenburger Tor hvor vi holdte pause med en berliner og lidt godt at drikke, samt Gendarmenmarkt plads hvor vi var i en kæmpe chokoladebutik. Vi sluttede turen med Anders af på Museumsøen, før vi selv skulle på opdagelse.





Efter vores fantastiske rundvisning med Anders, tog vi på spilmuseum, hvor elever og lærere kastede sig ud i spil fra Pacman til moderne spil med 3D-briller og hvor hele kroppen skulle tages i brug.



Derefter gik turen til "Gedächtniskirche" - En kirke bombet under 2. verdenskrig, som i dag står som en ruin. "Læbestiften" og "Pudderåsen" er bygget sammen med kirkeruinen til minde om krigens rædsler.



D. 24. tog vi til East Side Gallery, hvor vi brugte formiddagen på at se de fantastiske malerier på Berlinmuren, samt spise Curry Wurst, som var første gang for mange af eleverne.





Herefter tog vi til Check Point Charlie, hvor vi blev stoppet ved kontrolbarakken af tyske soldater. Her lå også et gademuseum, vi besøgte, med billeder fra Check Point Charlie samt stykker af Berlinmuren.



Vi havde fået af vide, at Berlin Zoo skulle være noget særligt, så det måtte vi se! Vi kom helt tæt på løver, tigere og andre store katte, fik set aber, pingviner, myreslugere, ulve, bjørne, næsehorn, flodheste og giraffer. Og så blev der også tid til en is.



D. 25. havde en af eleverne fødselsdag. Han havde bestemt vi skulle ud af Berlin og besøge det hjemløste gamle hospital Beelitz-Heilstätten. Vi gik en god tur i skoven omkring de store forladte bygninger og spiste snacks i solskinnet, før turen gik hjem til frokost. Senere på dagen tog vi på Rittersport museum, hvor eleverne lavede deres egen chokolade. Vi sluttede fødselsdagen af med en döner og bowling.



So lächelt man nur in der
BUNTEN SCHOKOWELT Berlin.



D. 26. Vi startede vores sidste dag i Berlin med en tur på museum, hvor vi oplevede tysklands historie op gennem tiden ved kostumer, videoer, billeder, udstillinger og leg. Herefter stod der shopping på dagsordnen. Pigerne havde arrangeret tøjetur, mens drengene havde drengetid i Apple og i Lego. Som bonus fik de lov til at sidde i en Tesla med fedt ekstraudstyr.





Om aftenen spiste vi på en fin restaurant foran TV-tårnet. Som afslutning på en dejlig tur, tog vi turen hele vejen op i det 368m gyngende tårn, hvor vi fik udsyn til smukke Berlin fra 203m højde.



D. 27. gik turen mod Danmark i bus. Vi havde dog planlagt et besøg til Dybbelbanke historiecenter, så turen var ikke helt slut endnu! Vi ankom kl. 15, lige i tide til at få lidt autentisk spise fra 1864.



Derefter kom vi en tur på skolebænken, hvor vi skulle høre om krigen, forskellene på danskerne og preusserne – både våben og uniform. To friske elever hoppede i hver deres autentiske kostume fra tiden og greb til geværene, mens guiden viste og forklarede.



Så viste vores guide os rundt i soldaterlandsbyen. Vi fik lov til at støbe vores egne geværkugler, lave pandekager på gammeldags manér, storme skansen og se deres nye film om 1864 samt de flotte udstillinger med livagtige dukker.



Efter nogle timer på Dybbelbanke historiecenter, var alle trætte og fyldte med indtryk, så det var okay at turen gik hjem til Odsherred.– Men selvfølgelig skulle vi først forbi en grænsebutik, hvor de sidste lommepenge kunne bruges på lidt lækkert – nam nam.

I løbet af vores lille uge i Berlin, fik vi set både Øst og Vest, de små Ampelmänn med hatte i lyskrydsene, mange af de fantastiske seværdigheder, smagt Curry Wurst, set eksotiske dyr, lavet chokolade, besøgt et hjemstøgt hospital, lært U-bahn at kende, spist Döner, været i kirke, blevet stoppet af tyske soldater ved Check Point Charlie, set inspirerende kunst ved East Side Gallery, set Berlin fra 203m, bowlet og ikke mindst haft det super sjovt!

-Auf Wiedersehen fra Yderbyskolen