

## Lejrskoletur til Stadil 2016

### Mandag:

Vi startede turen til Jylland tidligt mandag morgen med færgen til Århus. Derfra kørte vi til Randers Regnskov, som var første stop på årets lejrskoletur.

I Randers Regnskov havde vi arrangeret lidt undervisning, hvor en af dyrepasserne fortalte os om regnskoven samt havde taget forskellige krybdyr og slanger med, vi måtte røre. Til slut på undervisningen fik vi endda lov til, at have en kvælerslange, selveste Konge Pytonen om halsen. Men bare rolig – Den er kun farlig for mindre dyr.



Derefter gik vi rundt i de forskellige kupler (Afrika, Sydamerika og Asien), hvor vi så alt fra frit flyvende flagermus, farvestrålende fisk, kæmpe skildpadder til de to jaguarer. Frokosten blev nydt udendørs, før vi ville afsted mod Stadil og sommerhuset. På vej tog vi dog et smut på McDonalds hvor vi fik en is at styrke os på.

Vi ankom ved en 17-tiden til sommerhuset i Stadil og drengene begyndte straks at pakke hver deres 3mandstelt ud. Pigerne fik værelserne i huset, så istedet for teltopsætning tog pigerne ud og handlede til ugen. Som afslutning på turens første dag, kørte vi til Søndervig tæt på Stadil og spiste på restaurant Sandslottet.



## Tirsdag:

Dagen alle havde glædet sig til var endelig kommet. Vi skulle nemlig meget tidligt op og afsted til Als hvor Danfoss Universe ventede. Tanken om, at skulle helt til bunden af Jylland en tirsdag morgen var hård, men pakket med dyner og puder og en masse snacks gik turen let og vi ankom som nogle af de første ved formiddagstid til den store park. Som det første prøvede vi at løfte en bil. Det lykkedes alene, men var nemmere da alle arbejdede sammen.



Herefter besøgte vi den "Blå Kube", hvor vi kunne få lov til at opleve naturfænomener som at gå igennem en gletsjer, se en gejser som på Island, ligge i en vulkan i udbrud og stå helt tæt på et lyn vha. en simulator.



Herfra besøgte vi Explorama, hvor vi prøvede at gennemføre en laserforhindringsbane samt dystede mod hinanden i tanke-bold. Det gik ud på, at vi hver blev udstyret med et pandebånd med censorer, og så skulle vi prøve at flytte en bold vha. tankens kræft hen til modstanderens ende. Vi fandt ud af, det gjaldt om at slappe af og fokusere vores tanker på bolden.

Så var der fysikshow hvor underviserne legede med flydende kvælstof og vand.

En ting vi alle var spændte på at prøve var 5D biografen. Her kom vi på en rumrejse med en robotpilot. Vi sad spændt fast med 3D briller på i vogne, som tippede og drejede efter hvordan robotten styrede rumfærgen.

Nu var vi også ret sultne, så vi spiste madpakker, før vi som det sidste ville prøve at køre på segways.

Segways var det sjoveste at prøve. Alle prøvede segwaybanen mindst én gang. Men de fleste ville dog have et par ture ekstra.

Så gik turen til Ringkøbing, hvor vi spiste buffet på en kineserrestaurant, før vi tog tilbage til Stadil for at sove.

### **Onsdag:**

Onsdag besluttede vi os for at sove længe. Vi tog os god tid med morgenmad og derefter kørte vi til Søndervig og Vesterhavet for at se bunkerne fra 2. Verdenskrig.



Før frokost shoppede vi genbrug i blå kors butikkerne i området. Blå kors butikkerne i Søndervig støtter familier i misbrug. Det var en stor succes, og både elever og lærere bidrog til foretagendet.

Efter frokostsandwiches spillede vi minigolf, og så gik turen ellers tilbage til Stadil. I sommerhuset så vi "Jurassic World" med slik, nachos og sodavand.



## Torsdag:



Torsdag stod vi tidligt op, da vi skulle helt op til den nordligste del af Danmark. Skagen. Vi kørte med sandormen til grenen, hvor vi så vandene mødes. Derefter spiste vi frokost, og så havde vi planlagt at skulle på Skagens Museum for at se Skagens malerierne.

Vi så bla. den kendte udstilling "I bølgen blå" af Willumsen.

Efter gik vi hen og besøgte Anchers hus. Her boede Anne og Michael Ancher fra 1884.

Bagefter gik vi tværs igennem byen til Holger Drachmanns hus.





På vej hjem til Stadil kørte vi til Viborg for at spise italiensk buffet.

### **Fredag:**

Dagen startede med pakning og rengøring. Alle hjalp til, så vi blev hurtigt færdige. Da bussen og bilen var pakket, kørte vi til Århus, hvor vi skulle besøge AroS.

Det første vi ville se var "Your rainbow panorama" på taget af museet. Buerummet lavet af glas i alle spektrets farver var meget imponerende, og vi måtte gå et par runder for at føle, vi havde nydt det nok.

Derefter så vi Kirkegaards kunstudstilling.

"Boy" i museets kælder var et af højdepunkterne. Den 4,5m høje dreng var fascinerende at se på, og vi så, hvordan hans udtryk ændrede sig, alt efter hvor vi stod omkring ham. Fra bange til sur til nysgerrig.





Det sidste vi kunne nå på vores lejrskoletur, var at se "de 9 rum". Egentlig var der kun 8 rum, da 7 kunstnere havde lavet hver deres installation, der fyldte et rum hver. Tilsammen udgjorde de 7 udstillinger et stort rum.

Kl. 15.15 sad vi på en færge på vej fra Århus til Sj. Odde. Vi spiste snacks og madpakker på båden, og prøvede at nyde de sidste minutter af vores tur.

På vores tur til Stadil besøgte vi byer og steder i Jylland fra syd til nord. Århus, Aros, Randers, Randers Regnskov, Stadil, Ulfborg, Søndervig, Vesterhavet, bunkere, Nordborg, Danfoss Universe, Ringkøbing, Skagen, Skagens Museet, Anchers hus, Drachmanns hus, og Viborg. Vi har grint, spist, hygget og oplevet utroligt meget.